

Här är Maths O:s Sundqvist hemliga försvarstal

Pressade finansmannen Maths O Sundqvists mejlar sina affärsbekanta.

(tidigare bussägare i Jämtland och en av de första som sålde sitt bolag till länsbolaget)

”Hej,

efter att ha verkat i 38 år som företagare med bas i Jämtland, och byggt upp en vinstgivande koncern med positivt kassaflöde har det känts märkligt att beskrivas som en kortsiktig spekulant i media under den gångna hösten. Min linje har varit att bygga långsiktigt.

Jag har satsat hårt och tagit stora risker. Självklart har jag gjort misstag och dåliga affärer och i finanskrisens spår blev jag överbelånad. Jag har förlorat mycket pengar – men det har varit mina egna pengar.

Nu hotas mina företag och jag själv av den skuld som finns till Carnegie. Jag har vid upprepade tillfällen försökt komma till tals med Carnegies ledning för att försöka reda upp situationen. De har inte velat prata, och det har inte ens gått att klara ut hur stor skulden egentligen är.

Min ambition har hela denna jobbiga period varit att ta ansvar för den uppkomna situationen. Jag *vill* göra rätt för mig, och jag *kan* göra rätt för mig, precis som jag gjort hittills.

Därför är jag glad att jag nu kunnat presentera två alternativa förslag till lösningar:

Antingen kommer jag överens med Carnegie om en amortering av skulden, något som jag visat att jag kan klara – fastighetsrörelsen genererar ett tillräckligt kassaflöde för det.

Eller så tar jag in en kompanjon som kan tillföra nytt kapital och därmed lösa skulden. Just nu slutförs diskussionerna med en extern partner.

Jag har än så länge inte kunnat komma till tals med Carnegie som tyvärr inte verkar intresserade av att lösa situationen. Jag är dock övertygad om att alla kommer att inse att det är lösningar som är fördelaktiga för alla, inte minst skattebetalarna. Jag har bara en enda önskan: att få göra rätt för mig.

Med vänlig hälsning,
Maths o Sundqvist”

Toni kommentar:

Du hade oturen att tala med ett statligt ägt bolag som nu sålt ägarskapet i Carnegie mestadels på kredit, på köparens villkor.

Problemet är alltid i dessa sammanhang – det var lätt att låna i Carnegie och vill du göra rätt för dig så avslöja typerna som fanns och hur det gick till med kick backs på dina lån och skit i din PR byrå.

Det spelar ingen roll om du lyfter lite grann hur det går till bakom kulisserna som kan belysa hur det går till när statens tjänstemän är med och misskreditera dig hur man sprider osanningar allt för att ”döda” den man bara för några månader sedan dyrkade.

Det svenska systemet är att blunda och låta dig leka så länge ingen av maktens kanaler blir indragna i saker som ingen till slut har ett ansvar för mer än du själv, så fungera svensk bankvärld, inge vill veta av sanningen och ingen bryr sig att ta fram den.

Riksgäldskontorets generaldirektör Bo Lundgren och Carnegies ordförande Peter Norman träffade den 11 februari 2009

Presskonferensen hölls onsdagen den 11 februari i Carnegies lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

**På plats fanns även företrädare från Altor och Bure som nu köper Carnegie-bolagen Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen.
Med var Harald Mix från Altor och Patrik Tigerschiöld från Bure.**

Det är dom rätta pojkarna, har alla drabbats av minnesförlust?

Och pajkastningen fortsätter mellan lösmynta företrädare på Riksgälden och det ”nya” Carnegie och Maths.