

Toni kommentar: "Bryt upp revirtänkandet"

det kunde lika gärna stått istället för revirtänkande, vänskapskorruptionen, monopol med andra ord avsaknad av fri konkurrens och det gäller i lika höga grad för kollektivtrafiken.

Sverige har kommit in i en irrväg, för att återskapa glädje och innovation måste tiotusentals stoppklossar undanröjas, fråga är bara vem som orka ta tag i problemet?

Bryt upp revirtänkandet

Man frågar sig vilka som har pinkat in sina revir.

Läser i HP 10/6 om mathanteringen på äldreboende och den kända kocken Stefan Holmströms försök att förbättra både inköp och matlagning och artikeln om måltidschefen Elisabeth Rydén's försök att satsa på lagad mat istället för halvfabrikat. Läser vidare artikel i HP från 22/6 om äldreboendet Tre Stiftelser i Göteborg, där man lagar husmanskost från grunden och utan halvfabrikat, man får till och med köpa sig ett glas vin till maten. Att dessa äldre är glada och nöjda kan man förstå. Man satsar även på servering. En sinnlig oas mitt inne i stan.

Läser cheferna i Halmstad som planerar äldreboende inte tidningarna? Det måste finnas anledning att gå upp ur sängen varje morgon.

"Mat är medicin", skriver Eva Nolenstam kostchef, Landstingsservice, som svar på en insändare. Jag låg inne på sjukhuset i Halmstad efter en stor operation och hade ingen aptit, man försökte med alla medel få mig att äta. Jag kunde beställa vad jag ville ha, och i början var det mest ägg och sill som tilltalade mig, men efter hand fick jag för mig att beställa blinier med kaviar och crème fraiche vilket jag fick. (Tack till personalen som envisades och gjorde att jag till slut piggnade till.)

Så läser man om den husbil som en i personalen på Slottsparken lyckats köpa för att glädja de äldreboende med en åktur då och då, och hur paragrafryttaren till chef lyckats stoppa detta. Yen Ranes engagemang är beundransvärt, önskar att fler vore som hon.

Tittade på ett tv-program från Danmark som hette "Den sista dansen" och handlade om demensboende på Strandvägen i Köpenhamn. Personalen ordnade bland annat med en luftballongfärd för de boende som kunde och ville. Empatin från de anställda och omhändertagandet var underbar att se.

Dessa inrättningar har också budget som måste följas, men med lite vilja och engagemang går allt. Ta kontakt med SVT och hör om de kan låna ut filmen för studier.

Så läser jag vidare att jordbruksminister Eskil Erlandsson skall satsa 160 miljoner på utveckling av företag inom mat och turism, men inte en krona till främjande av bättre mat till äldre och till skolbarn.

Den 1/7 står det att Halmstads kommun planerar att höja priserna för mat på servicehusen. Pensionärer betalar mer skatt än anställda, och dessutom är alla pensionärer inte så välbeställda som man tycks tro. Är detta det samhälle vi ville ha?
Linnea Sundqvist